

PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

GEEN KERKDIENTEN ...

Het is ook voor ons belangrijk dat we ons houden aan de regels.

Alvast tot 13 december mogen we dus geen Eucharistievieringen doen in onze kerken.

Er mogen wel begrafenissen doorgaan maar het aantal aanwezigen wordt dan wel beperkt tot 15 personen.

We hopen natuurlijk dat we met Kerstmis opnieuw samen kunnen vieren.

Wees zelf ook voorzichtig en probeer je echt aan de regels te houden!

Advent 2020,

Voor het grootste deel alvast zonder bijeenkomen in de kerk.

Het nieuwe kerkelijk jaar is gestart maar in mineur. Corona zorgde ook nu weer voor gesloten kerken. De advent begint altijd op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van 30 november. De advent begon dit jaar op zondag 29 november en eindigt op donderdag 24 december. Dit jaar duurt de advent dus 26 dagen. In feite is de advent een lange aanlooperperiode naar kerstmis toe. De naam is afgeleid van het Latijnse woord adventus dat komst betekent. God komt naar ons toe. We weten allemaal dat het de voorbereidingstijd op het kerstfeest is, we gedenken dan de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Maar het is tevens ook de periode van de verwachting van de wederkomst op het einde van de tijden. Feitelijk komt advent niet voor in de Bijbel. Er wordt niets geschreven over de bezinningsperiode voor Kerstmis. De vier zondagen noemt men Levavi, Populus Sion, Gaudete en Rorate. Er zijn ook vier kleuren, roze, dat staat voor het blij zijn omdat het weer kerstmis wordt. Het paars staat voor boete en soberheid, het groen voor hoop en verwachting. Het goud of de honingkleur zijn de kleuren van de zon, het licht van God, maar ook van samenzijn en verbonden zijn met elkaar. Men gaat er van uit dat de advent ontstaan is rond de vierde eeuw. In de zesde eeuw schreef de bisschop Gregorius van Tours in Frankrijk in zijn boeken over de advent als een vastenperiode. De adventsperiode is een eeuwenoude traditie van verwachting en hoop. Advent vieren zonder weekendontmoetingen in de kerk zal zeker voor een aantal gelovigen niet prettig zijn. Natuurlijk was dat in de vastenperiode ook niet plezierig, maar die viel wel in de lente, een periode met meestal mooi weer, het ontluiken van de natuur en het lengen van de dagen. Dat alles werkte wel positiever mee op het gemoed van de mensen. De advent valt in de duisterste periode van het jaar, zwakker zonlicht en kortere dagen. In de duistere decemberperiode snakken we naar licht. Warmte moeten we nu zoeken via warmtebronnen, centrale verwarming, kachels of andere haarden. Korte dagen en de bijhorende vroege duisternis voelt onveilig aan, zeker bij minder jonge mensen, velen komen dan na zeventien uur niet meer buiten. Het gevolg hiervan zijn dan lange avonden thuis. Daar komt dan nog bij dat de

coronamaatregelen onze contacten terug zwaar hebben ingeperkt. Dit alles zorgt wel voor een domper in een periode die vol blije verwachting zou moeten zijn. Isolement, onvoldoende contacten met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, geen verenigingsleven kan zwaar doorwegen op het gemoed van mensen. De onduidelijkheid over hoe we Kerstmis gaan kunnen vieren in de kerk of in de huiskring. Toch moeten we ondanks alles trachten optimistisch te blijven en vooruit naar het licht te zien. Misschien moeten we wel nieuwe interesses en hobby's proberen, meer lezen. Er kan nu ook meer tijd zijn voor stilte, bezinning en gebed in ons eigen "kot", tijd om ons leven eens in vraag te stellen. De toch wel heel veel coronadoden weer, laten ons niet onberoerd en precies kwam het nu allemaal een beetje dichterbij, niet zover van ons bed, als met de eerste periode. Iedereen kent nu precies wel corona getroffen. We worden nu nog wel eens duidelijk met onze neus op de feiten gedrukt, hoe belangrijk het is van te kunnen blijven leven, nu we om ons heen zien hoe snel het nu alleen al door corona plots voorbij kan zijn. Dus laat ons vooral toch maar heel voorzichtig zijn en de zeer primaire maatregelen tegen corona goed in acht nemen. In deze duistere tijden hebben we allemaal nood aan meer licht. Niet alleen licht dat functioneel is voor ons dagelijks leven, maar ook licht dat helpt voor het creëren van een aangename, knusse sfeer in huis gericht op de voorbereiding van het kerstfeest. Dat beseft ook de overheid. Nu de straten er totaal anders uitzien in deze periode door de gesloten winkels, cafés en restaurants, die feestelijk zouden versierd en verlicht zijn, voelt het allemaal donkerder en killer aan en is het goed dat de kerstversiering in de straten vroeger dan normaal voorzien wordt ontstoken. Een aangepaste sfeer in huis brengen kan natuurlijk op vele manieren en iedereen kan hier bij zijn fantasie botvieren aangespoord door al de te koop aangeboden artikelen via de creativiteit van de handelszaken. Maar in deze periode denken we dan natuurlijk vooral aan het hangen of plaatsen van een adventskrans of de een of andere creatie met vier kaarsen. Een adventskrans is dus een ronde krans versierd met groene takken waarop vier kaarsen geplaatst worden. Elke zondag van de advent wordt er een kaars meer ontstoken. Het idee is ontstaan in de negentiende eeuw. De Duitse Theoloog Johann Hinrich Wichern bekommerde zich over arme kinderen. Zij vroegen altijd aan hem wanneer het kerstmis was. Dus zorgde hij voor een hulpmiddel om hen hierbij te helpen.

Hij zette op een oud wagenwiel, een soort krans, rode kaarsen voor de dagen van de advent en witte voor de zondagen. Elke dag werd een kaars ontstoken en zo kon men aftellen. Er is wel evolutie in gekomen. Wagenwielen ophangen, was toch niet zo praktisch en werden vervangen door ringen in stro waarop men gemakkelijk het groen kon vastmaken met metalen haken en er werden alleen kaarsen voor de zondagen op geplaatst. De krans staat voor de oneindigheid van God. De vragen van kinderen zijn hetzelfde gebleven maar men heeft daar nu een adventskalender voor, elke dag kan er een vakje geopend worden en wacht er een kleine verrassing. Hij laat kinderen ook op een speelse manier kerstmis voorbereiden. Er bestaat een zeer grote verscheidenheid aan adventskalenders, sommigen maken de kinderen zelf, er wordt ook een grote variëteit aangeboden de ene al commerciëler dan de andere. Het ophangen van de adventskrans was in onze kerk vroeger ook wel een hele klus. De krans had een doormeter van meer dan twee meter. Hij was wel in stro. Beneden werd hij van groen en vier kaarsen voorzien. Er werden ook vier touwen aan gemaakt. Dan werd er vanuit een ronde opening in het gewelf recht boven het altaar een touw omlaag gelaten. Beneden werden de vier touwen van de krans daaraan

bevestigd en alles werd dan omhoog getrokken, niet zonder gevaar. Maar meestal begon dan de krans als een paardenmolen te draaien en moest dan met twee nylonraden aan de pilaren vastgemaakt worden. Ook het recht hangen van de krans was geen bagatel. Achteraf beschouwd was het boven op de gewelven kruipen naar veiligheid toe niet zo'n goed idee. Nu zijn er speciale loopbruggen op geplaatst. Schijnbaar hadden de "gewelvenkruipers" wel een goede engelbewaarder. Want men kroop ook nog voor andere zaken erop. Maar daar zal ik het later nog wel eens over hebben.

De bisschoppen vroegen om tijdens de adventsperiode de kerk toch open te stellen voor de mensen. Maar spijtig genoeg hebben wij aan den lijve moeten ondervinden dat dit zelfs in coronatijden toch niet kan. Men brandde kaarsen zonder bijdrage in de offerblok en bracht vernielingen aan in de kerk met heel wat financiële schade. Laat ons vooral trachten voor mensen die het moeilijk hebben in deze dagen een steun te zijn, hun eenzaamheid te doorbreken, er zijn tijdens de eerste coronaperiode ook mensen gestorven aan eenzaamheid. Ik wens u een fijne advent.

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X

JOS DE CEUSTER IS GESTORVEN ...

Jos, die elke zaterdagavond samen met zijn vrouw naar de Avondmis kwam is gestorven. Hij wist reeds enkele maanden dat hij serieus ziek was en dat hij het niet zou halen.

Op een buitengewone manier heeft hij zijn ziekte gedragen en hij voelde zich héél sterk verbonden met zijn fijne familie.

Hij was ook héél blij om de vriendschap die hij voelde van de mensen die elke zaterdagavond vierten in onze kerk. Jos, het allerbeste in het andere leven jij bent daar zeker met open armen ontvangen.

Héél veel Dank voor wat we van U mochten ontvangen !!!

SINT-JOZEF

DIENSTEN VAN PAUS EN KERK .

Zondag 15 november 2020 werd de *Werelddag van de Armen*, een persoonlijk initiatief van paus **Franciscus**, voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar werd het een editie in mineur, omwille van de corona pandemie. Daardoor ook is de traditionele maaltijd van de paus met armen en hun begeleiders afgelast. De paus ging die dag wel voor in een H. Mis.

Tijdens die eucharistieviering zullen 100 mensen symbolisch de armen uit de hele wereld vertegenwoordigen, lezen wij in





een communiqué van de Vaticaanse persdienst. Paus Franciscus heeft het initiatief in het leven geroepen om de solidariteit van de christelijke gemeenschap te stimuleren. *Maar het is ook een kans om hulde te brengen aan de vrijwilligers en weldoeners die hen bijstaan.*

Het Vaticaan bevestigt dat er via een 60-tal parochies in Rome 5.000 pakketten met basisvoedsel worden bezorgd aan naar de families die, vooral in deze periode, in moeilijkheden verkeren. Elke doos bevat verschillende soorten voedsel (pasta, rijst, tomatensaus, olie, fijn en grof zout, bloem,

koffie, suiker, jam, tonijn, koekjes en chocolade), samen met enkele mondkmaskers en een kaartje met een gebed van paus Franciscus.

Ook u kan iets doen ter gelegenheid van deze werelddag. Gebed is nodig, maar zonder actie is gebed vruchteloos. **Stort een bijdrage op deze collecte loze zondag op rekening BE74 4747 1136 5907 van VZW Pro Petri Sede, Giften voor de Paus, p/a Oorloge 7, 9660 Brakel.** Hartelijk Dank.



GESCHENKARTIKELEN

In onze winkel kan je voorlopig enkel terecht voor essentiële producten.

Wat dan met onze geschenkartikelen die voor een groot deel tot de niet-essentiële producten behoren?

Conform de opgelegde regels in verband met Corona bieden we deze niet aan in de winkel.

Je kan ze uitsluitend bestellen via mail of per telefoon.

Dit zijn de spelregels:

1. Maak je keuze. Surf daarvoor naar www.fairtradecrafts.be/nl

of kijk in ons Fair-magazine.

In onze etalage kan je ook producten vinden.

2. Noteer de naam en het artikelnummer van je keuze en mail dit naar owwdeurne.bestelling@gmail.com of bel naar Daniella op 0478 34 33 68.
3. Wij laten je zo snel mogelijk weten of wij de artikelen in voorraad hebben.
4. Je betaalt via overschrijving.
5. Als wij de betaling ontvangen hebben kan je de bestelling op een vast tijdstip aan de winkel komen afhalen of wordt ze door een vrijwilliger thuis geleverd.

In ieders belang houden we ons strikt aan de opgelegde Coronamaatregelen.

Deze verkoop staat daarom volledig los van de winkerverkoop.

Je kan dus ook niet kiezen in de winkel.

Heb je vragen over de niet-essentiële artikelen, wend je tot Daniella:

0478 34 33 68 of owwdeurne.bestelling@gmail.com .

In de winkel vind je ook een flyer met meer informatie.

Geschenkjes kopen zonder te kunnen vastnemen of bekijken is toch wel anders.

Dat begrijpen we best.

Retourneren kan na afspraak met Daniella.

Wij betalen je daarna zonder uitstel terug via overschrijving.

CADEAUBONNEN

Een cadeaubon van de
Wereldwinkel is altijd
goed voor een Fair
geschenk.

Het is een
passend geschenk voor
iedereen en ook
in Coronatijden
makkelijk aan te kopen
en te schenken.

De gever kiest
het bedrag en de
ontvanger kiest een of
meer cadeaus wanneer
het hem of haar schikt.

f0191e49.jpg



NEEM JE MEE

Het leven neemt je mee
Langs pieken en langs dalen
Langs bittere illusies
Maar ook prachtige verhalen
Soms leer je van genieten
Kan je heel de wereld aan
Soms zoek je naar geliefden
Die in tegenspoed nog naast je staan
Een levensweg kan eenzaam zijn
Al loop je niet alleen
Soms raak je onderweg vervreemd
van de mensen om je heen
Het is niet altijd makkelijk
om bij jezelf te blijven

Bij de keuzes die we maken
De verhalen die we schrijven
Het leven kan je tekenen
En dromen mag je schetsen
Maar onderweg ervaar je dingen
Die je diep van binnen kwetsen
Het laat zijn sporen na
Die je toekomst soms beletten
Je hebt niet elke dag de veerkracht
Om alweer een stap te zetten
Dat zijn de momenten
In het centrum van je pijn
Dat je ervaart wie je passeert
En wie je echte vrienden zijn
Naarmate dat je ouder wordt
Krijg je in de gaten
Dat je zelf sterk genoeg bent
Om die tranen los te laten
Door jezelf te respecteren
Maak je keuzes in het leven
Die niet iedereen begrijpt
Maar die jou wel het juiste geven
Zelfs wanneer je struikelt
En de bodem weer eens raakt
Kom je sterker voor de dag
Omdat je zelf een keuze maakt
Bjorn Dichterbij

Adventskalender 2020 en Welzijnszorg

Vorig weekend zijn we de advent ingaan. Door de strengere lock-down maatregelen kunnen we jammer genoeg niet samenkomen om te vieren. Wie graag de adventskalender van Welzijnszorg aanschaft aan de prijs van 2,50 euro kan terecht op het parochiesecretariaat of via mail: sintjozefdeurne@skynet.be. Desgewenst wordt die ook thuis afgeleverd.

“Onbetaalbaar” is het thema van Welzijnszorg in de komende periode. Een goede woning zou voor onbetaalbaar mooie momenten moeten zorgen. Maar voor één op de vijf huishoudens is wonen onbetaalbaar. En dat vindt Welzijnszorg onaanvaardbaar. Het huidige woonbeleid biedt onvoldoende oplossingen. Samen met de campagnepartners zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Zij voeren campagne voor het recht op wonen in een kwaliteitsvolle betaalbare woning zonder woonzorgen.

Advent Sint-Jozef

De advent is een tijd van verwachting en uitkijken naar de Heer. En precies op de tweede zondag van deze tijd van verwachting vieren we dit jaar ook de gedachtenis van de heilige Nicolaas naar wie de kinderen vol verwachting hebben uitgekeken.

Is het op diezelfde manier dat wij naar de komst van Gods koningschap uitkijken?

Gebed:

Goede God, wij kijken uit naar Uw koningschap. Een wereld waar de regels bestaan uit liefde. We horen een stem in onze woestijn die ons roept om ons om-te-keren. Wij willen wel antwoorden maar durven vaak niet. Kom ons te hulp! Wij vragen het U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Verder in deze krant kan u de lezingen vinden van de tweede zondag van de Advent. God vraagt aan de profeet Jesaja in de eerste lezing om troost te brengen aan Zijn volk dat in ellende en droefheid vertoeft. (Jes. 40, 1-5, 9-11). Petrus meldt ons dat de Heer wel brengt wat Hij belooft, maar niet op het tijdstip dat wij het verwachten. Hij heeft geduld en vraagt ons dat wij ons best doen om tegen die tijd door Hem "onberispelijk" te worden aangetroffen. (2, Petrus 3, 8-14)

Velen dromen van de komst van een leider die hen zal helpen in hun opstand tegen de Romeinen. Maar Johannes laat hun woorden horen die hen verrassen en hij vertelt hen dat zij door het water heen moeten om vrij te worden. Zij moeten de wereld van zonden waarin zij leven, achter zich laten. Zij moeten zich bekeren, om-keren, en de goede kant uitgaan. Want hij kondigt Iemand aan die groter is dan hem. Voor dit goede nieuws moet elk individu zich opknappen en klaarstaan. (Marcus 1,1-8)

Lied:

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. (Zingt Jubilate nr. 115)



Op 19 oktober overleed op 82-jarige leeftijd een trouwe kerkganger van de Sint-Jozefparochie: Ferdinand Raaijmakers (bijgenaamd Bob'ke), een toffe en sympathieke man en echtgenoot van Ivonne De Mey.

Nadat vorig jaar augustus 2019 lymfeklierkanker werd vastgesteld, is hij op 19 oktober 2020 overleden in het AZ Monica, campus Deurne. Hij heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap .

Op het gedachtenisprentje lezen we:

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
Niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.
Papa, wij danken U voor alles wat gij voor ons gedaan hebt.
Nu wij U moeten missen, zullen wij pas ten volle beseffen
wat gij voor ons betekend hebt.
Samen zullen wij uw laatste wil,
de zorg voor mama, op onze schouders nemen.

Kerst in Sint-Jozef

In de veronderstelling dat we met de Kerstdagen in onze kerken nog niet mogen vieren, nodigen we u toch hartelijk uit op:

donderdag 24 december
vrijdag 25 december
zaterdag 26 december

telkens van 14u tot 16u30 om even bij de kerststal te verwijlen en eventueel een kaarsje te branden.

We vragen u vriendelijk maar toch met aandrang om de intussen gekende coronaregels te volgen:

1. mondmasker verplicht.
2. veilige afstand houden van anderhalve meter behalve met diegenen waarmee je een bubbel vormt.
3. maximum 15 mensen tegelijk.

Op die manier hopen we toch een beetje kerstsfeer te kunnen creëren en doorgeven in onze plaatselijke gemeenschap.

Iedereen is welkom!
Josée Rombouts en de plaatselijke kerngroep

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Paul Van Gerwen en Luc Van Wynsberghe.
Omdat de rouwbrieven maar komen na de begrafenis
zullen we de gegevens meedelen volgende week.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

MARTINE VAN DE POEL SCHRIJFT DIT OVER PAUL VAN GERWEN ...

Paul Van Gerwen
Geboren (22 augustus 1947) te Wommelgem, bracht daar ook zijn kinder- en
jeugdjaren door.
Begin jaren '60 met vader en moeder verhuisd naar Deurne en altijd op hetzelfde
adres blijven wonen. Zus Mariëtte was zijn buurvrouw. Als het leven wat moeilijker
werd, zorgden ze voor elkaar.
Werkte bij Orthopaedin Gordijn in de Sint Rochusstraat.
Paul is single gebleven, maar zocht en vond altijd goed gezelschap. Hij was actief in
het verenigingsleven: hij was lid van de KWB, van de Koninklijke maatschappij tuin-
en landbouw in Lier, van het zangkoor Sint-Rochus . Hij was een gekende stamgast
in 't schuurke. Met zijn vrienden Dirk (+) en Herman vormde hij een berucht trio, ze
waren 'wereldberoemd' in Sint-Rochus. Met de burens uit de
August Petenlei maakte hij regelmatig een praatje, soms gingen ze zelfs samen
boodschappen doen.
Hij was een fervent lezer, zijn boekenkasten puilden uit en hij bezocht regelmatig de
openbare bibliotheek. Niet alleen romans maar ook boeken over maatschappij en
milieu konden hem boeien.
Paul was een fietser. Bijna alle uitstappen deed hij per fiets, winkelen, bezoekjes en
voor de sport, om in beweging te blijven. Hij deed het graag en fietste het liefst
alleen, op zijn eigen tempo, dan moest hij niemand volgen en op niemand wachten.
Naar Wommelgem, Ranst, Lier, Boechout ... en natuurlijk vele tochtjes naar
Broechem, op bezoek bij zijn broer Walter.
Hij ging graag en veel op reis, samen met de vrienden van Deurne en Lier: een lang
wandelweekend in de Ardennen of de Eifel, de reizen naar Weisbach, een daguitstap
naar zee, een citytrip of rondreis met de tourbus, hij keek er steeds naar uit. Dit
bizarre jaar maakte het reizen moeilijk, maar de reisgidsen lagen klaar,
hij had nog veel reisplannen ...
Het was de uitdrukkelijke wens van Paul om begraven/ bijgezet te worden
op het kerkhof van Wommelgem, bij zijn broer Jef.
Dank je wel Martine.