

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 31 oktober.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 1 november. Allerheiligen.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Alfons Luyckx en Zlm.
voor alle overledenen van het voorbije jaar.

Maandag 2 november. Allerzielen

11.00 u. Hoogmis

Zaterdag 7 november. H. Willibrordus.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering

4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering

3^e zondag van de maand koffie na de viering (niet in juli en augustus)

SINT JOZEF

zaterdag 31 oktober 18u woord- en communiedienst

zondag 1 november 11u45 eucharistieviering

zondag 1 november om 11.45 uur.

We vieren dan wel het feest van Allerheiligen maar willen toch dan al onze overledenen gedenken, omdat we ons met hen minstens zo verbonden voelen als met alle 'heiligen' die we niet hebben gekend.

Na de dienst worden de gedachteniskruisjes met de namen van de overledenen aan de families meegegeven.

Wij nodigen ook alle parochianen en vrienden uit om in deze sfeervolle gedachtenisviering aanwezig te zijn vanuit ons gezamenlijk geloof in het leven dat sterker is dan de dood.

SINT ROCHUS

Zaterdag 31 oktober.

08.00 u. Ochtendviering

17.00 u. Avondviering. Zlm. Eugeen Mampaey.

Zondag 1 november. Allerheiligen.

08.30 u. Ochtendviering.

09.30 u. Hoogmis . Jgt. Janina Lica; Zlm. Leo Bervoets en Hortentia Van Peer, Zlm. Louisa Gabriëls; Jgt. Mevrouw Graene Dagny, Zlm. Overledenen van het voorbije jaar, ZlmK Hugo Van Mol, Zlm. Lydia Wouters, Zlm. Maria Wuyts en Zlm. René Van Bosstraeten.

Maandag 2 november. Allerzielen.

10.00 u. Hoogmis.

Dinsdag 3 november. H. Hubertus.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u Avondviering

Woensdag 4 november H Carolus Borromeo.

8.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Donderdag 5 november. H. Odrada.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 6 november.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Zaterdag 7 november. H. Willibrordus.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Oktober, wijnmaand, de kerk heeft veel goeds gedaan voor de wijn!

De eerste maand van de Franse Republikaanse kalender is Vendémiaire, wat betekent wijnmaand.

Wijn zou reeds ontstaan zijn meer dan 7000 jaar voor Christus in de vruchtbare cirkel in het midden Oosten tussen Tigris en Eufraat, Mesopotanië of in de Kaukasus.

Georgië zou het oudste wijnland ter wereld kunnen zijn. Wijn druiven groeiden feitelijk in het wild. De druiven klommen hoog in de bomen. Het waren meestal kleine trosjes blauwe druiven. Wijn is niet uitgevonden, het is gewoon het gevolg van een natuurlijk proces, fermentatie, het natuurlijk gisten van druiven.

Het echte startpunt voor de geschiedenis van de wijn is het moment dat de mens ingreep in het proces, hij ging wijn maken voor consumptie.

Rond 4000 voor Christus kwamen de wijnranken ook in Egypte, Israël, Palestina, Gaza en Jordanië terecht. Wijn was van groot belang bij de Farao's. De wijn was toen wel van heel matige kwaliteit, bitter, maar wel dorstlessend. Soms werd hij ook met water vermengd. De volgende paar duizend jaar breidde de wijnteelt zich alleen maar verder uit, naar Libanon, Griekenland, Spanje, Portugal en Zuid – Frankrijk. De oudste wijnkelder, van ruim 3500 jaar geleden werd teruggevonden in Israël. De wijn werd bewaard in grote aarden potten. Ook in Noord-Iran werden vele stenen wijnkruiken gevonden met een inhoud van 9 liter. En dan is er natuurlijk nog het hele speciale verhaal of mythe van Noach, stamvader van de huidige mensen. We

kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de ark, iedereen verdronk door de zondvloed, behalve Noach en zijn vrouw, zijn drie zonen, Sem, Cham, Jafet en hun vrouwen en de dieren die ze mee aan boord hadden genomen. Mythische verhalen over een zondvloed komen in oude teksten veelvuldig voor, mega-tsunamis. Aan het einde van de IJstijden waren er extreme overstromingen rond de Zwarte zee. Het verhaal vertelt dat Noach na de zondvloed landbouwer werd en ook met een wijngaard begon. Bij de eerste proeverij van zijn eigen wijn werd hij poepeloere zat en ging naakt in zijn tent liggen. Cham zag Noach naakt liggen en vertelde het tegen zijn twee broers. Sem en Jafet namen een mantel tussen hen in en gingen achteruit de tent in en legden die over hun vader zonder zijn naakte lichaam te zien. Nadien vervloekte Noach Kanaän, de zoon van Cham, omdat die hem naakt gezien had. In de geschiedenis is het verhaal van deze vervloeking meermaals aangegrepen om slavernij te rechtvaardigen zelfs tot in de twintigste eeuw met de apartheid in Zuid Afrika. Maar sedertdien is wijn in de schrift wel uitgegroeid tot edelste cultuurgewas, denk aan het beeld van de bloeiende wijngaard. Wijn kan het mensenhart echt wel deugd doen.

Ook de Romeinen waren wijndrinkers en brachten dit gebruik over naar alle streken in hun rijk.

Zij brachten de wijnstokken naar Bordeaux, Champagne, Rhône, Bourgogne, Loire en Moezel.

Na de val van het Romeinse rijk door de inval van de Germanen geraakte de wijnbouw wat in verval want er werden toen veel wijngaarden vernield. De monniken konden wel een aantal redden. Sint Maarten zou de eerste monnik geweest zijn die zich bezig hield met wijn. Zij hadden natuurlijk ook die wijngaarden nodig om miswijn te maken maar daar bleef het niet bij. Oorspronkelijk waren de Benedictijnen zeer actief zowel in de productie als in het verbruik. Zij hadden de steun gekregen van Karel de Grote. In de elfde eeuw beleefden de kloosters het toppunt van hun macht. 1100 kloosters voorzagen volledig in hun eigen behoeften aangaande graan, groenten, enz. Men bewerkte het land, bakte brood, brouwde bier en maakte wijn. Maar ze zorgden ook voor onderwijs, studie en gebed. Robert van Molesme richtte in 1098 in de abdij van Cîteaux, bij Nuits-Saint-Georges de Cisterciënzers op. Het waren de middeleeuwse monniken die de Grand Cru's uitvonden, Bourgogne, Beaujolais, Chablis, Côtes de Nuits, Macon, enz. Zij brachten de wijngelieden netjes in kaart en paktten het beheer stelselmatig aan. Ook de pausen lieten zich niet onbetuigd. Paus Johannes XXII plantte een wijngaard aan in Zuid-Frankrijk. En dan hebben we natuurlijk de alom gekende Châteauneuf-du Pape, de naam betekent het nieuwe kasteel van de paus en gaat terug naar de periode toen paus Clement V in ballingschap in Avignon verbleef.

Vanaf de 15^{de} eeuw toen de verovering van heel de wereld begon, brachten de missionarissen ook de wijnbouw mee naar Brazilië, Midden-Amerika, Californië en Zuid Afrika.

Oorspronkelijk bewaarde men dus de wijn in stenen kruiken, daarna in houten vaten, maar naarmate men het vat meer leegde verminderde ook de kwaliteit van de wijn. Een constante en betere kwaliteit van de wijn, kwam er maar vanaf de 17^{de}, 18^{de} eeuw toen men de wijn op flessen ging rijpen. Dom Pérignon, benedictijn, begon in 1668 met het op fles trekken van wijn in de abdij van Hautvillers. Hij is de uitvinder van de tweede fermentatie in de fles en maakt hem tot uitvinder van de Champagne. Hij was ook de eerste die witte wijn maakte van blauwe druiven. De teelt van

druiven voor Champagne en de bereiding ervan zou zich toespitsen op de Marnestreek en de drie champagnesteden Reims, Epernay en Châlons-en-Champagne. Aan het Cisterciënzers tijdperk kwam een einde met de Franse revolutie in 1789 toen alle kerkelijke bezittingen aangeslagen werden en verkocht. Vanaf 1900 begon dan de groei van de nieuwe wijnlanden zoals Chili, Australië, China en Argentinië. Momenteel zijn er meer dan 25 verschillende wijndruivenrassen. Frankrijk blijft op wereldvlak de grootste wijnproducent voor Italië en Spanje. Het is nu natuurlijk moeilijk om nog miswijn te kopen bij religieuze congregaties met een eeuwenoude traditie, die wijn was gemaakt van niet 'bedorven' druiven, dit wou zeggen niet te zuur vergist. Miswijn moest een natuurlijke druivenwijn zijn met 14% alcohol om bederving te voorkomen. Een geopende fles bleef maar twee weken goed. Het mag nu witte of rode wijn zijn. Tot de 16^{de} eeuw werd bijna uitsluitend rode wijn gebruikt als symbool voor het bloed van Christus. Paus Sixtus IV gaf in 1478 de toestemming om witte wijn te gebruiken wegens praktische redenen. Op de kostbare gewaden waren rode wijnvlekken goed zichtbaar en ze konden moeilijk verwijderd worden.

Tot slot nog enkele wijnspreuken:

Als wijn je hindert bij het werk, stop dan met werken.

Leeftijd is als wijn, hoe ouder hoe beter.

Water bij de wijn doen.

Klare wijn schenken.

Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.

Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

EEN TEKST VAN JOSE DEFERM ...

(waarvoor véél Dank!)

DE LAATSTE DAGEN VAN OKTOBER;

Vraag de bomen niets over afscheid nemen

nu al hun bladeren vallen.

De vogels in mijn tuin zijn weggevlogen.

Ik staar door het raam

en zoek een antwoord in de wolken .

Ik wandel naar het kerkhof met bloemen

en mijn handen vol woorden

naar overleden geliefden en vrienden.

Al die onbekende namen.

Wie hier ligt heeft alles meegenomen

zowel hartstochten als geheimen

De mensen zijn bang voor de dood
Voor de tijd die komen moet
koude mistige dagen zonder mededogen
De laatste dagen van oktober .

Ik ben niet opgehouden te denken
aan hen die blijven verder leven
in mijn woorden, in mijn beelden

Wie zal mij zeggen waar zijn ze gebleven
Ik wacht steeds op bevrijding
En blijf hen dankbaar herinneren

In een kus of een warme groet
de wortels van mijn geschiedenis
Bloemen troosten de zerken

Geven kleur aan de namen
Een teken van eerbied en ingetogenheid
voor wie in vrede buigt of knielt

De stilte overheerst alles
Enkel mijn hart bonkt hard en onregelmatig

Een laatste trekvogelvlucht gaat voorbij
De tocht vol gevaren
De oudste blijven weg, de jongste komen terug

De dagen van oktober zijn geteld

José Deferm

HEILIGE PIUS X

OVERLEDENEN NOVEMBER 2019 - OKTOBER 2020

Jos Van Gestel	Frans Verlinden
José Dewit	Raymond Van Schevensteen
Mariette Hermans	Rita Verreijt
Josephine Van Looveren	Frieda Van Looveren

**ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
DOEN ONS DENKEN AAN GELIEFDEN DIE GESTORVEN ZIJN.**
Hoe elkaar helpen bij verlies en verdriet?

Verlies en verdriet zijn geen alledaagse onderwerpen.
Niemand ontsnapt eraan.
Mogen we elkaar op dit vlak héél nabij zijn deze dagen !!!

SINT-JOZEF

OVERLEDENEN IN HET VOORBIJE JAAR .

In het voorbije jaar (sinds eind oktober 2019) hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal medemensen.

Guido Donckers

Juul Stryckers

Georgette Somers

Paula Vanhoffelen

Karel Bergers

Bob Stakenborghs

Irène Antonissen

Ignace Verhofstadt

Gerarda Paulussen

Alex Hapers

Louise Verbist

Nora Fierens

Gabriella Quaeyhaegens

Claude De Quick

Wij blijven echter met hen en zovele anderen over de dood heen verbonden.
Daarom is het goed dat wij hen ook in de kerk gedenken, zoals wij dat weer uitdrukkelijk zullen doen in de eucharistieviering van

SINT ROCHUS

HEIIGE MIS VOOR DE OVERLEDENEN VAN HET VOORBIJE JAAR .

Op 1 november, het Hoogfeest van Allerheiligen, willen we speciaal bidden voor al de mensen die het voorbije jaar gestorven zijn en willen we de Plechtige Hoogmis voor hen opdragen.

Na de viering mogen de mensen van de familie het kruisje van de overledene, dat in de kerk heeft gehangen, mee naar huis nemen.

Op de dagen van Allerheiligen en Allerzielen willen we inderdaad al onze familieleden en vrienden, die gestorven zijn, héél speciaal gedenken en voor hen bidden.

TEKST VAN ANNEKE, DOCHTER VAN RIKA VAN BOSCH ...

Allerliefste Mama,

Ik wil je bedanken voor je onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen dat je me gaf. We hebben samen fantastische tijden meegemaakt.

Je gaf me een zalige kindertijd met leuke vakanties naar Frankrijk en Spanje.

Ik vergeet nooit de 2 zomers , begin jaren 80, dat we gedurende 2 maanden met ons tweetjes in Frankrijk gingen kamperen.

Daarna woonden we nog een 10-tal jaren gezellig samen onder 1 dak.

Op mijn 15 mocht ik alleen naar mijn pennevriendin in Griekenland, je liet nooit je angst zien, enkel een glimlach.

Toen ik 20 was ging ik enkele maanden in Spanje werken, ook nu weer wenste je me veel plezier, gaf me een knuffel en liet geen traan.

Met Sinterklaas stuurde je me zelfs nog zelfgemaakte marsepein.

Wat het leven me ook bracht, je steunde me altijd.

Ook je geweldige kookkunsten zal ik nooit vergeten.

Bedankt voor alles, ik zal je nooit vergeten.

Rust nu maar, mama, je hebt het verdiend.

Je Anneke.

VERGADERING KERNLEDEN FEMMA.

Op woensdag 28 oktober komen we om 20.00 u. samen in Familia.

Samen willen we weer denken aan wat voor onze leden belangrijk is.

Het zijn moeilijke tijden door corona.

We willen er samen tegen vechten.

OVERLEDENEN NOVEMBER 2019 – OKT. 2020

Frans Vermeulen

Gilbert Rombouts

Maria Haems

Jeanine Van den Heuvel

Anne-Marie Verspecht

Louis Pieters

Marie-José De Schutter

Magda Verwulgen

Damiaan Vermeulen	Marcel Mechels
Tineke Kiekens	Yvonne Verschooren
Emmy Rommens	Maria Van Riet
Jeanne Cuyckens	Raf Van Overmeir
Anna Nguyen Thi Nen	Mark Simons
Elvira Dockx	Josée Joossens
Gustaaf Verhesen	Victor Deprince
Jos De Vos	Guy Hendrickx
André de Ruijter	Franciscus D'Joos
Madeleine Schmitz	Lia Wahlen
Eduard Van Denbroeke	Frederik Embrechts
Lydie Van den Eynde	Alice Dams
Juliette Bruyninckx	Constant Vranken
Mieke Knooren	Maria Nelen
José De Swert	Hugo Van Mol
Rika Van Bosch	Lydia Wouters
Maria Wuyts	René Van Bosstraeten

OOK IN DEZE MOEILIJKE TIJD BLIJFT KWB AAN ONS DENKEN ...

Bezoek aan kasteel Cantincrode

De mosselavond die gepland stond voor zaterdag, 7 november, kan helaas niet doorgaan, wegens niet coronaproof organiseerbaar.

Dan zoeken we toch gewoon een alternatief, dacht Rudi, en ja hoor: hij had er al één klaar op de laatste bestuursvergadering. En nog een tof ook !

Al eens op bezoek geweest in een echt sjiek kasteel ? Zelfs niet eens ver weg ? Hier is de kans van je leven !

Voor zaterdag, 7 november, maakte Rudi namelijk een afspraak voor onze kwb'ers voor een rondleiding in het kasteel Cantincrode (of Cantecroy als je sjiek wil doen), Cantecroylaan 30 in Mortsel.

Omdat een groep in de gegeven omstandigheden niet groter mag zijn dan 12 personen, werd het zelfs een dubbele afspraak. Een eerste groep verzamelt om 14.00 u en krijgt een rondleiding die duurt tot 15.30 u. Een tweede groep vertrekt om 15.45 u, en die eindigt dan om 17.15 u.

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...

Op donderdag 5 november vanaf 8.00 u. tot 12.00 uur in de weekkapel.

We krijgen inderdaad weer de kans om even te bidden en ons te bezinnen.

Het gaat opnieuw door in de weekkapel.

Inderdaad, de coronatesten in de weekkapel zijn gedaan.

Geneeskunde voor het Volk

kan nu gebruik maken van de vroegere Reformwinkel

vlak in de buurt.

De weekkapel is grondig gereinigd en verlucht.

Nu kunnen we ook 's morgens en 's avonds

opnieuw genieten van een warme ruimte

om Eucharistie te vieren.

**JONGEREN ... GENIET VAN EEN DEUGDDOEND
ALLERHEILIGEN VERLOF ...**

Het zal inderdaad voor velen deugd doen
volop te mogen genieten van een korte verlofperiode.
Véél deugd !!!