

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 8 augustus. H. Dominicus.

17.00 u. Avondviering

Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. . Jgt. Dory Van Koeveringe en Zlm. Rita Verreijt.

Vrijdag 14 augustus.

17.00 u. Avondviering

Zaterdag 15 augustus. TENHEMELOPNEMING VAN MARIA.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Fam. Griesbach, Norman, Katherine, Elisabeth, Suzan. Fam. De Luycker, Marcel, Gabrielle, Marie-Pierre.

Zondag 16 augustus Twintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Rita Verreijt.

SINT-JOZEF

Zondag 9 augustus 11u45 Eucharistieviering met voorganger Fred Sels

Zaterdag 15 augustus 11u45 Eucharistieviering –
Pol Hendrix is celebrant van dienst.

Hoogfeest Maria-Ten-Hemelopneming

Zondag 16 augustus 11u45 Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix
De predikatie zal verzorgd worden door Frie Ooms.

Zondag 23 augustus 11u45 Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix

Alle vieringen zullen plaats vinden in de grote kerk.

Ingang langs de rechterzijde.

Uitgang langs het Mariabeeld van Antoon Luyckx (kaarsjes) en oude doopvont.
Ontsmettingsproducten zullen beschikbaar zijn.

Mondmasker is verplicht.

Iedereen is welkom!

SINT ROCHUS

Zaterdag 8 augustus. H. Dominicus.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Zondag 9 augustus Negentiende Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Louisa Gabriels, Zlm. Lia De Buck-Wahlen,
Zlm. Lydie Van den Eynde, Zlm. Alice Dams, Zlm. Juliette Bruyninckx.

Maandag 10 augustus. H. Laurentius.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 11 augustus. H. Clara.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u Avondviering

Woensdag 12 augustus. H. Johanna Francisca de Chantal.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Donderdag 13 augustus. H. Pontianus en Hippolytus.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 14 augustus. H. Maximilianus Kolbe.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zaterdag 15 augustus. TENHEMELOPNEMING VAN MARIA.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Plechtige Hoogmis . Zlm. Roger en Corneel Neeckx.

In vakantietijd wil ik het natuurlijk over reizen hebben...

Nu er in deze vakantietijd maar twee nummers van Kerk en Leven verschijnen voor zes weken ligt mijn planning wel een beetje in duigen. Dit vraagt wel wat aanpassing. Ik stond er zelf een beetje verstomd van dat ik nu mijn vijftiende tekstje aan het schrijven ben. Wat gaat de tijd toch snel, zelfs tijdens corona. Je begint aan zoiets zonder te beseffen wat het feitelijk aan werk inhoudt. Je zoekt onderwerpen, tracht wat variatie te brengen, maar weet dat dit voor mij niet allemaal zomaar parate kennis is. Er komt dus ook heel wat opzoekingswerk aan te pas. Ik heb nu ongeveer een kleine veertigtal A4 bladzijden bij elkaar gepend. Dat ze allemaal niet voor iedereen even boeiend waren besef ik maar al te goed, maar dat kan en moet natuurlijk ook niet.

Maar toch wil ik iedereen bedanken die op een of andere manier toch hun waardering uitdrukten voor mijn werk. Een beetje respons krijgen doet toch wel goed en stimuleert ook een beetje om er dan toch nog maar even mee door te gaan. Het artikel dat ik nu aan het schrijven ben zal je dan ook maar in nr 32, op 5 augustus kunnen lezen. Wanneer jullie dit lezen zal dus de schoolvakantie al over de helft zijn.

De vakantie begon geheel anders dan de vorige jaren. Voor de scholen was einde schooljaar natuurlijk danig ongewoon. Iedereen van kleuter tot universitair, van kleuterleidster tot universiteitsprofessor zal er het wel mee eens zijn dat het op zijn minst gezegd "speciaal" was.

Voor onze parochiële verenigingen is de vakantie spijtig genoeg al in maart begonnen.

Gelukkig kunnen we nu al wel weer beginnen te plannen en terug naar de kerk gaan.

Wie over vakantie spreekt komt natuurlijk ook bij reizen terecht. Dat zal natuurlijk ook wel geheel anders gebeuren dan de vorige jaren. Corona zorgt voor nieuwe regels en ook voor een aantal beperkingen, weg met de totale vrijheid in doen en laten. Hopelijk houden de vakantiegangers zich aan de regels. Sommigen vinden dat ze zonder op reis te gaan geen vakantie hebben, maar corona zal toch ook een aantal mensen nu nog thuis houden. Anderen vinden op reis gaan niet nodig, brengen hun vakantie thuis door. Velen opteren nu voor een vakantie in eigen tuin. Met als gevolg dat de handelaars in zwembaden, tuinmeubelen, barbecues en tuinspeeltuigen gouden zaken deden.

De thuisblijvers hebben soms ook hun eigen filosofie. "De kunst van het reizen is uiteindelijk een grote omweg naar huis, onderweg moeite doen om een dak boven het hoofd te hebben en iets om te eten...waarom doen we dat? Thuis hebben we dat allemaal." We kunnen ook tot rust komen hier bij ons in de natuur, een fijn boek lezen of tuinieren. Doe activiteiten die rust brengen in ons hoofd, hart en leven. Stop met door het leven te hollen, gun jezelf de nodige ruimte.

Maar gelukkig zijn de meningen over op reis gaan verdeeld.

Denk vooral niet dat op reis gaan iets van onze tijd is.

Als de Romeinen de wereld niet veroverden dan maakten ze graag "plezier." Zij hadden gladiatoren gevechten en andere "wrede spelletjes" in het Colosseum in Rome en andere arena's, weelderige maaltijden, tot ze er misselijk van waren en andere losbandigheden.

Maar de Romeinen waren ook het eerste volk die op reis gingen. Men wou al die veroverde gebieden wel eens van dichtbij gaan bekijken. Voor op reis te kunnen gaan was er wel natuurlijk een tijd van vrede en welvaart nodig. Het leger zorgde voor de verdediging van de grenzen en beveiligde ook de transporten tegen dievenbendes. De reizen gebeurden dan ook alleen binnen het Romeinse rijk, te voet, te paard of per boot. Men kon logeren in herbergen en men kende ook al reisgidsen. Op reis gaan voor een periode van twee jaar was toen normaal. Als wegen gebruikte men dikwijls de heirbanen of de toen reeds gekende waterwegen.

Na de val van het Romeinse rijk kende het reizen een terugval. In de middeleeuwen reisde men alleen om land te veroveren en om te plunderen. Zeer gekend hiervoor waren de Noormannen.

Een uitzondering waren de mensen met een religieuze roeping die op pelgrimstocht trokken.

Oorspronkelijk waren de reisdoelen hiervoor dikwijls Palestina, Jeruzalem en Rome. In het zuiden van Italië boden toen herbergen, kloosters en handels karavanen steun aan de Pelgrims. Pelgrimstochten maakte men te voet en waren dikwijls een zoektocht naar vergeving, geloof, verdieping en gemoedsrust. Een gekende route was de Via Francigena, een christelijke bedevaart van Canterbury in Engeland naar

Rome. Onderweg leefde men samen met monniken in kloosters. De tocht was 2100 km lang! Zeer gekend is natuurlijk ook de El Camino de Santiago. Het is een route door de Franse Pyreneeën en het noorden van West-Spanje naar Santiago de Compostela en wordt al elf eeuwen door pelgrims bewandeld, ook vandaag nog.

In de late middeleeuwen begonnen dan de overzeese ontdekkingsreizen. Oorspronkelijk was het doel te bewijzen dat de aarde rond was. Later werd het de laatste zwarte plekken op de wereldkaart ontdekken. De ontdekkingsreizen verbonden dikwijls diverse delen van de aarde met elkaar. Oorspronkelijk hadden deze reizen meestal nobele doelen maar spijtig genoeg is het hierbij niet gebleven. Dikwijls waren deze reizen ook het begin van slavernij, uitbuiting en onderdrukking. Maar zij brachten toch ook vele nieuwe producten naar onze streken en zorgden voor nieuwe handelsroutes.

In de geschiedenisboeken komen natuurlijk verhalen voor over onder andere Amerigo Vespucci, Christoffel Columbus, Marco Polo, Vasco da Gama, Willem Barentsz, David Livingstone, George Everest, enz... De meeste tochten gebeurden per boot. Boten hadden soms voor negen maanden voedsel bij. IJskasten of diepvriezers bestonden natuurlijk nog niet dus er waren gewoon kooien aan boord met slachtvee, verder gort, pruimen en kleine tuintjes voor groenten. Zelfs bier was maar beperkt houdbaar.

De industriële revolutie zorgde voor nieuwe vervoersmiddelen, trein, stoomboot, auto en vliegtuig waardoor men sneller en natuurlijk ook verder kon reizen in een beperktere tijd.

Oorspronkelijk reisde men vooral om te leren, de wereld te zien en zijn kunstschaten.

Er verschenen geleidelijk aan ook badhuizen aan zee.

In de jaren 1960-1970 kwam het massatoerisme op gang met een grote toeloop naar het strandtoerisme. Dit was natuurlijk ook het gevolg van het invoeren van het betaald verlof voor de arbeiders vanaf 1950.

En ook de zomerreizen van 2020 zullen door corona wel anders verlopen.

Laat ons hopen dat men vooral veel gezond verstand in de valiezen stopt !?...

Ward Wené,
geschreven begin juli 2020.

HEILIGE PIUS X.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Rita Verreijt, geboren te Mortsel op 1 oktober 1956
en overleden te Borgerhout, Palliatieve Eenheid Sint-Erasmus,
op 17 juli 2020, Waterbaan.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

EEN TEKST DIE IK KREEG VAN GUST MINNER ... HET DOET ONS EEN NADENKEN ...

Soms staan we wel eens (tè) snel klaar
met het vormen van een oordeel over anderen,
meermaals voortgaand op uiterlijke tekens.
Foorreizigers vormen daar geen uitzondering op.
Het is ons te weinig bekend dat in die wereld ook diepgelovigen zitten.
Van de uitbater van de paardenmolen
die jarenlang op het "Silsburg hoffeest" stond
kregen we onderstaand gebed toegezonden
gericht naar O.L. Vrouw, Patrones van de foor en circus.

Lieve-Vrouw,

Ik geloof in u, en ik betrouw echt op u.

Ik hou echt veel van u.

Daarom kom ik u eerst "dank u" zeggen

voor al hetgeen dat ik langs u om van de Heer gekregen heb.

Want eigenlijk ben ik ook maar een heel gewone en eenvoudige mens,
die diezelfde Heer, heel nederig om vergeving vraagt voor zijn fouten.

Ja Lieve-Vrouw...

Aan u durf ik altijd vragen om voor mij te zorgen

en tevens voor al diegenen waar ik heel veel van hou.

En Lieve-Vrouw...

Maak mij er goed van bewust dat ik als Foorreiziger en Circusartiest
uitverkoren ben om vreugde en blijdschap te brengen...

En niet alleen aan kinderen en jongeren, £

maar ook aan eenzamen en zelfs aan grote mensen.

En nog iets, Lieve-Vrouw...

Alsook eens mijn eigen rol hier beneden zal zijn uitgespeeld...

Ja als ook voor mij, het licht en de muziek zijn uitgevallen...

Als ik ook mee moet in de grote finale...

Neem me dan bij u, om daar, voor altijd "thuis" en gelukkig te zijn.

Amen

SINT-JOZEF

Toerismepastoraal Antwerpen vzw (TOPA)

De Nacht van de Antwerpse kerken 2020 wordt afgelast.

Waarde tochtgenoten en sympathisanten,

Zo gunstig en veel belovend de conjunctuur van de statistieken 14 dagen geleden nog was bij onze laatste aansporing, zo zeer zijn we nu in het tegendeel beland. Dit noopt ons ertoe de Nacht van de Kerken op zaterdag 8 augustus eerstkomend alsnog **af te gelasten**.

Het is echt met spijt in het hart want een fijne traditie hoort niet onderbroken te worden. Bovendien was het toch wel aparte thema '**Ruimte voor stilte**' echt iets om naar uit te kijken.

Maar we denken al na over wat we volgend jaar hopelijk wel kunnen doen. In het najaar contacteren we u allen terug om hierover samen van gedachte te wisselen.

We danken u allen van harte voor het begrip en voor de fijne samenwerking en hopen volgend jaar de *stilte te doorbreken*, samen, in goede gezondheid.

Vriendelijke groeten,

Rudi Mannaerts, voorzitter TOPA

Jan Vanes, coördinator Nacht van de Kerken

SINT-ROCHUS.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Eddy Van Denbroeke echtgenoot van Daniëlle Ramaekers,
geboren te Deurne op 26 oktober 1945 en overleden te Borgerhout
op 28 juni 2020, Groenstraat 53 te Borgerhout.

Frederik Embrechts, weduwnaar van Irène Mees,
geboren te Antwerpen op 25 januari 1921 en overleden te
Wommelgem op 6 juli 2020, Ravelsbergstraat.

Lydie Van den Eynde, weduwe van Robert Janssens,
geboren te Putte op 6 augustus 1935 en overleden
te Antwerpen, ZNA Elisabeth, op 9 juli 2020, Waterbaan 170.

Alice Dams, weduwe van François Van Looy, geboren te Deurne
op 26 september 1930 en thuis te Borsbeek overleden
op 17 juli 2020, Louis Janssensstraat 29 te Borsbeek.

Juliette Bruyninckx, weduwe van Willy Schelles, geboren te Leuven
op 19 oktober 1934 en overleden te Malle, AZ Sint-Jozef
op 18 juli 2020.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

IK KREEG VANDAAG DIT MOOI TEKSTJE ...

Je leven
is voor altijd anders
als je vader
niet meer tastbaar
in je leven is.

Niet meer tastbaar,
maar wel voelbaar
in de herinneringen
die je aan hem hebt.

Soms doen
die herinneringen pijn,
omdat je hem mist.
Soms doen die herinneringen
je goed, omdat je weet
dat hij van je hield.

Soms zijn
die herinneringen
een hand op je schouder
en helpen ze je
om je leven
zo zinvol mogelijk

te leven.

Je leven is
voor altijd
anders geworden.

LATEN WE ALLEN VOORZICHTIG BLIJVEN ...

Nu we deze tekst schrijven
is de Nationale Veiligheidsraad achter de rug.
Gelukkig hebben we niets gehoord
over het sluiten van de kerken.
Ik wil ook iedereen van harte danken
omdat jullie al het mogelijke doen
om de gevraagde regels te onderhouden.
Het afstand bewaren in onze kerk,
de handen ontsmetten,
een mondmasker dragen ...
Hopelijk kunnen we rustig verder doen zoals we bezig zijn.
Laat ons ook hopen dat niemand van ons ziek wordt.
We kijken ook samen uit naar een vaccin
dat ons zou kunnen helpen.
Waar we kunnen moeten we natuurlijk zelf ook
zoveel mogelijk helpen om het virus te bestrijden.
Terwijl we dit schrijven woekert het virus nog verder
maar laten we hopen dat het tij vlug keert.
Laten we zorg dragen voor onszelf en ook voor mekaar !!!

HERFSTFEESTEN 2020 ...

Het zal vlug 1 oktober zijn.
Zoals het zich nu aandient zullen de Herfstfeesten dit jaar niet kunnen doorgaan.
We voelen allemaal aan dat corona de eerste maanden nog niet voorbij zal zijn.
Niet aan te doen ...