

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 26 september. HH. Cosmas en Damianus.

17.00 u. Avondviering

Zondag 27 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Frieda Van Looveren.

Zaterdag 3 oktober.

17.00 u. Avondviering

Zondag 4 oktober. Zevenentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis.

SINT-JOZEF

Zaterdag 26/9 18u eucharistieviering

Zondag 27/9 11u45 eucharistieviering

Alle vieringen zullen plaats vinden in de grote kerk.

Ingang langs de rechterzijde.

Uitgang langs het Mariabeeld van Antoon Luyckx (kaarsjes) en oude doopvont.
Ontsmettingsproducten zullen beschikbaar zijn.

Mondmasker is verplicht.

Iedereen is welkom!

SINT ROCHUS

Zaterdag 26 september. HH. Cosmas en Damianus.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering. Zlm. Eugeen Mampaey.

Zondag 27 september. Zesentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie; Zlm. Lieve Goossens; Zlm. Maria Nelen en Zlm. José De Swert.

Maandag 28 september. H. Wenceslaus, HH. Laurentius Ruiz en gezellen.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 29 september. HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u Avondviering

Woensdag 30 september. HK. Hiëronymus.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Donderdag 1 oktober. H. Teresia van Lisieux.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 2 oktober. HH. Engelbewaarders.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

Zaterdag 3 oktober.

08.30 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering

TEKST WARD WENE ...

De maand september is een melancholische maand

De dagen worden korter en de avonden frisser. Maar we weten ook allemaal dat in ons huidig bestel alles wel eens op zijn kop kan staan, nog dagen van 30°, dat noemen we dan nazomer. Maar toch verliest de zon stilaan aan kracht. Kastanjes, eikels en bladeren beginnen te vallen en mooie herfstkleuren houden zich klaar. Het bos heeft een rijkdom aan paddenstoelen, Bundelmosklokjes in overvloed. De vierde zaterdag van september is de "Europese dag van de paddenstoel". Het is ook de periode dat we overal onze achtpotige vriend, de spin, binnen tegenkomen. Tijdens de lente en de zomer leven zij het liefst buiten, nu zijn ze op zoek naar warme plekje. Het is vooral de Tegenaria domestica of grijze huisspin die we thuis ontvangen. Spinnen haten propere huizen. Snel hun webben verwijderen moedigt ze niet aan om te blijven. Wist je dat er 700 verschillende soorten zijn? Op 21 september zit de zomer er weer op. Rond 23 september verschijnt ook de volle maan aan de hemel, dat was vroeger het teken om de oogst binnen te halen. Men had ook heel veel belangstelling voor de weerspreuken. De boeren kenden die uit hun hoofd. Ze lieten zich er door leiden voor zaaien en oogsten. Ook voor september zijn er natuurlijk. In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen. Trekvogels in septembernacht, ze maken de kerstnacht zacht. Warm in september, koud in december. Blijven de zwaluwen lang, wees voor de winter niet bang. Vallen de eikels al voor Sint-Machiël, dan snijdt de winter door lijf en ziel. Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.

September is ook de fruitmaand. Het is ook de maand van de bramen. Wilde bramen worden al eeuwen lang geplukt. Pas in de negentiende eeuw begon men met het

telen. Cultuurbramen ontstonden door kruisingen van verschillende soorten. Nu heeft men ze het ganse jaar door uit de volle grond, tunnels of kasten. De populariteit van "zacht fruit" groeit; aardbeien, rode -, witte -, zwarte -, blauwe -, stekelbessen, bramen en frambozen. Ook hierbij zijn de seizoenen niet meer duidelijk. Natuurlijk is er ook nog de appel- en de perenoogst. De Belgische fruitteelt gebeurt voor het grootste deel in Vlaanderen, vooral de streek rond Sint-Truiden. De meest geteelde Belgische appel is de Jonagold, bij de peren de Conference. In het midden van de 19^{de} eeuw ontstond er in Hoeilaart een nieuwe vorm van tuinbouw, druiventeelt onder glas. In 1866 had Felix Sohie al elf druivenkassen. Vanaf 1900 kwam er een grote uitbreiding in de streek. In 1910 waren er al 5176 serres. Eind jaren vijftig was het aantal al gegroeid tot 13000. De streek van Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Duisburg en La Hulpe werd dan ook het glazen dorp genoemd. De meest gekende variëteiten waren, Frankental, Chasselas de Fontainebleau en Colman. De kwaliteit was hoog, maar ook de prijs. Vanaf 1962 begon de achteruitgang te wijten aan de grote buitenlandse concurrentie, hoge verwarmingskosten voor de serres en een gebrek aan bedrijfsopvolging.

In september zitten, toch voor mij althans, een aantal "speciale" kerkelijke feesten. Op 8 september vierden we de geboorte van Maria. De gegevens hierover zijn feitelijk allemaal nogal vaag. Maria zou geboren zijn ongeveer rond 14 voor Christus. Want men gaat er van uit dat ze ongeveer 14 jaar zou geweest zijn toen Jezus werd geboren. Haar ouders waren Joachim en Anna, zij leefden toen in Nazareth. Op vierjarige leeftijd stonden de ouders haar af aan de tempel, waar zij zich toewijdde op de dienst aan God en de studie van de Tora. Het vieren van de geboorte van Maria is wel heel speciaal, omdat van Heiligen alleen hun sterfdag gevierd wordt, hun geboortedag voor de hemel. "Mooi weer op Maria geboorte, duurt acht weken voort."

Op 12 september was de Heilige Naam van Maria aan de beurt. De juiste betekenis van de naam Maria is feitelijk onbekend. Er zijn wel heel veel gissingen. Het kon een variant zijn van de Griekse naam Mapia, afgeleid van de Hebreeuwse naam Maryam, wellicht "gewenst kind", maar ook vaak in verband gebracht met de Hebreeuwse wortel m-r-r. Want oorspronkelijk werd de naam alleen met medeklinkers geschreven, meestal verklaard als "bitterheid", waarvan ook mirre is afgeleid. In de Middeleeuwen werd de naam Maria vaak geassocieerd met het Latijnse woord "mare" dat "zee" betekende. De feestdag van de Heilige Naam van Maria op 12 september werd in 1684 ingesteld door Paus Innocentius XI als uiting van dank voor de zege die door Jan Sobieski te Wenen werd bevochten op de Turken. Maria was door de eeuwen heen een enorme populaire naam voor vrouwen, maar ook als tweede naam voor mannen. En dan zijn er ook nog de vele varianten, enkele voorbeelden: Marie, Maaïke, Marijke, Marieke, Manon, Mariska, Marij, Marion, Mara, Marjolein, Mariëlle, Maureen, Mieke, Marry, Marissa, Marit, Marloes, Marie-Louise, Manou, enz...

14 september, de Kruisverheffing. Het is een van de oudste feesten in de kerk. De oorsprong ligt in de 4^{de} eeuw, de periode dat de christenen eindelijk niet meer werden vervolgd. De Romeinse keizer Constantijn en zijn moeder Helena hadden zich bekeerd tot het Christendom. In 324 ging Keizerin Helena op bedevaart naar Jeruzalem, volgens de legende ontdekte zij daar het Heilig Graf, de lijkwade en het

kruis van Jezus. Op de plaats waar het graf ontdekt werd, liet zij de Heilig Grafkerk bouwen. Ze liet het kruis in drie delen verdelen waarvan een deel naar Jeruzalem, een deel naar Constantinopel en een deel naar Rome werden gebracht. Helena werd later heilig verklaard. Het kruis symboliseert de overwinning van Jezus op de dood. In 380 werd het Christendom zelfs staatsgodsdienst voor de Romeinen. In de periode van de Kruistochten, bij het heroveren van Jeruzalem door de christenen was er een grote verering voor het Heilig Kruis. Er werden relikwieën verspreid over gans Europa.

15 september, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. In de iconografie wordt Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën afgebeeld als een vrouw wiens hart doorboord is met zeven zwaarden. Maria was bedroefd omdat haar zoon gestorven was, nadat Hij voor haar een levenslange zorg was geweest. We kunnen ons natuurlijk heel goed voorstellen dat het leven dat Jezus geleid heeft voor Maria op zijn minst uitgedrukt zorgen baarde. Het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten was al bekend in de 13^{de} eeuw. De orde van de Servieten in Italië zou de verering gestimuleerd hebben. In 1814 voerde Paus Pius VII het feest in voor heel de kerk. Centraal staan zeven droevige gebeurtenissen in het leven van Maria. De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de tempel. De vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Het zoek raken van de twaalfjarige Jezus in de tempel. De ontmoeting tussen Jezus en Maria tijdens zijn tocht met het kruis naar Golgotha. Maria staat bij de gekruisigde Jezus.

Maria omhelst Jezus dode lichaam na de kruisafneming. De graflegging van Jezus. Er bestaat ook een speciale zeven smarten paternoster, hij telt 52 kralen. De paternoster bevat zeven series van zeven licht of donkerbruine houten kralen, dikwijls uit notenhout. Ze zijn met metalen haakjes aaneen gemaakt, na elke serie is er een koperen devotiemedailon met op de ene zijde een afbeelding van een van de zeven smarten en op de andere zijde de buste van Maria wiens hart doorboord is met zeven zwaarden. Onderaan hangt een grotere medaillon aan een korte schakeling van drie kralen met Christus aan het kruis op en de tekst "Mater dolorosa ora pro nobis"

Er zijn ook bloemen en planten die door kleur, geur, vorm of symbolische betekenis met Maria worden verbonden. Op schilderijen ziet men vaak Maria met een roos maar ook de akelei en de goudbloem komen voor. Heel wat bloemen worden Mariabloemen genoemd wegens een symbolische betekenis. Wit en blauw zijn de zogenaamde Mariakleuren. Wit is een verwijzing naar haar zuiverheid, blauw naar de titel "hemelse koningin". Witte Mariabloemen zijn b.v. margriet, jasmijn en lelietje van dalen, blauwe, korenbloemen en vergeet-mij-nietjes.

Andere symbolieken van Mariabloemen. De witte lelie is in de christelijke traditie symbool voor de zuiverheid, de engel houdt een witte lelie in de hand als hij Maria bezoekt om haar de boodschap van haar zwangerschap te brengen. De witte lelie kreeg zo de naam madonnalelie. De anjer herinnert aan het lijden van Maria. De enkelvoudige anjer lijkt op een nagel ofwel op de vorm van een spijker die bij de kruisiging van Christus gebruikt is. Rode anjers zijn een verwijzing naar de liefde en trouw tot de dood. Niet alleen de blauwe kleur van de korenbloem herinnert aan Maria maar ook omdat de bloem tussen het koren staat. Het koren is een beeld van Jezus, de graankorrel die moest sterven om brood te worden voor velen.

Anjers en Chrysanten doen het in september goed in de tuin. Natuurlijk zijn er ook dahlia's, goudbloemen, duizendschoon, ijsbloempjes, keizerspoor, klokjes, leeuwenbekken, madeliefjes, mexicaantjes, stokrozen, struikbegonia's en zomerasters.

Zou men van dat alles niet melancholisch worden?

Ward Wené.

HEILIGE PIUS X.

REPETITIE EERSTE COMMUNIE ...

Op donderdag 24 september van 17.30 u. tot 18.15 u. in de kerk van Sint-Rochus.

Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

En op vrijdag 25 september om 19.30 u. gaan we dan samen de kerk versieren.

VIERING EERSTE COMMUNIE VOOR KINDEREN VAN DEURNE-ZUID ...

We hebben er natuurlijk lang moeten voor wachten.

De viering was gepland in mei, maar door corona moest het worden uitgesteld.

Nu is het zover en op zaterdag 26 september om 11.00 uur vieren we samen in de kerk van Sint-Rochus.

De kinderen hebben zich héél goed voorbereid en ze zijn er klaar voor.

Ze hebben er ook écht naar uitgekeken.

Het wordt zeker weer een onvergetelijke viering !!!

SINT-ROCHUS.

DE VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE KOMT ER AAN ...

Zie hoger, bij de tekst voor H. Pius X.

24 september repetitie om 17.30 u.

25 september versieren van de kerk om 19.30 u.

26 september de viering zelf om 11.00 u.

Alles gaat dit jaar door in de kerk van Sint-Rochus.

HET ORGEL ZAL WEER SPELEN OP ZONDAG 27 SEPTEMBER ...

We zijn heel blij dat op zondag 27 september de Hoogmis weer heel feestelijk verzorgd gaat zijn.

Arthur komt en zorgt weer voor een onvergetelijke viering.

Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

VERGADERING KERNLEDEN FEMMA ...

Op woensdag 30 september worden we om 20.00 u. weer verwacht in Familia.
Het zal zeker deugd doen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten
en dat we samen mogen plannen en afspreken voor het nieuwe werkjaar.
Het samenkomen van vrienden blijft immers, ook in deze coronatijd,
héél belangrijk.
Probeer er zeker ook bij te zijn !!!

AANBIDDING ALLERHEILIGSTE ...

Op donderdag 1 oktober van 8.00u. tot 12.00 uur.
Het is weer een moment om rustig samen te bidden en ons te bezinnen.
Het kan deugd doen.
Maak je ook even vrij.

DE SCHOLEN TERUG GESTART ...

Intussen zijn inderdaad de scholen terug gestart
en we horen dat de jonge mensen blij zijn elkaar weer te kunnen ontmoeten.
De studenten op de universiteit mochten nog even wachten
maar nu komt 1 oktober er ook aan.
We wensen iedereen héél veel moed en een héél fijn schooljaar !!!

GEEN HERFSTFEESTEN DIT JAAR ...

Door de coronaperikelen kunnen er dit jaar geen Herfstfeesten doorgaan.
Zoveel jaren brachten de Feesten begin oktober héél veel vrienden bij elkaar.
We hadden ook voor dit jaar reeds een en ander afgesproken en gepland.
Nu zal het dus ook op dit vlak anders zijn dan anders.
Maar dan kijken we reeds uit naar oktober 2021 !!!