

DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.

Eucharistie- en gebedsvieringen.

Elke week op zondag om 9.30 h eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 h gebedsviering
3^e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X

Zaterdag 12 september. H. Naam van Maria.

17.00 u. Avondviering

Zondag 13 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Zlm. Jan Peeters, Emiel en Maria Peeters- Pluys Gustaaf Peeters en Familie Jos en Livina Verwerft De Meyer, Zlm. Vader en Moeder Quintiens-Leys, en kinderen Fréderric, Cecilia en Eva. Vader en Moeder Minner-Baert en kinderen Alfons en François, Zlm. Josephine Van Looveren en Zlm. Frieda Van Looveren.

Zaterdag 19 september. H. Januarius.

17.00 u. Avondviering

SINT- JOZEF

Vieringen ...

- * zaterdag 12 september om 18 u woord- en communiedienst
- * zondag 13 september om 11u45 woord- en communiedienst
- * zaterdag 19 september om 18u eucharistieviering
- * zondag 20 september om 11u45 eucharistieviering
- * zaterdag 26 september om 18u eucharistieviering
- * zondag 27 september om 11u45 eucharistieviering

SINT ROCHUS

Zaterdag 12 september. H. Naam van Maria.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

Zondag 13 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis Zlm. Louisa Gabriëls; Zlm. Stan Vranken;
Zlm. Mieke Knooren en Zlm. Godelieve Goossens.

Maandag 14 september. Kruisverheffing.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 15 september. Onze Lieve Vrouw van Smarten.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u Avondviering

Woensdag 16 september. HH. Cornelius en Cyprianus.

8.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Donderdag 17 september. H. Robertus Bellarmino.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 18 september.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Zaterdag 19 september. H. Januarius.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Kinder- en gezinsviering.

TEKST VAN WARD WENE ...

Alle gebruik is tijdelijk...

Deze coronavakantie is wel helemaal anders verlopen. We trokken er meer op uit in eigen land. Naar de kust gaan verliep op een totaal andere manier en er waren beperkende maatregelen voor de pret- en vakantieparken, de zoo, enz. Limburg werd een voltreffer. Er werd overal massaal gefietst en ook de Ardennen waren danig in trek. En in die Ardennen ligt, Marche en Famenne, een stadje in Luxemburg met 17000 inwoners. Blikvanger is de oorspronkelijk uit de 15^{de} eeuw maar herhaaldelijk verbouwde Sint-Remacluskerk. De kerk bezit een heel mooi interieur. Het stadje heeft wel een rijke geschiedenis.

De Jezuiten waren in 1540 gesticht door Ignatius van Loyola. Onderwijs, vooral middelbaar en hoger, eiste een ruime plaats op in de werkzaamheden van de orde. Zij wilden jonge mensen opleiden tot christelijke persoonlijkheden. Ignatius stichtte dan ook het grootste kerkelijke onderwijsinstituut, de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit te Rome.

Op het eind van de zestiende eeuw waren de Jezuiten in het zog van de Spaanse landvoogd Alexander Farnese als het ware als stoottroepen van de contrareformatie de Spaanse Nederlanden binnen gekomen. Zij moesten het volk dat aangetrokken was door de ideeën van Luther en Cardijn terugbrengen naar de ware kerk. Zij deden dit in Marche vanuit een huis, een refugie, in het begin met veel tegenstand van de Karmelieten die er al een klooster hadden. In 1648 kregen ze de toelating

om zich in Marche te vestigen, waar ze in 1651 een klooster en een school bouwden. Voor het studeren in hun college was het leren van Latijn noodzakelijk. Zonder die kennis was het toen onmogelijk om zich met wetenschap, godsdienst of kunst bezig te houden. Deze school was dan ook de aanleiding voor de gewone bevolking om de omgeving van het college Quartier Latin te noemen, net als de Parijse wijk rond de Sorbonne universiteit.

Tussen de jaren 1732 en 1740 bouwden ze ook een kerk vlak naast hun klooster en school.

Deze kerk was in vogelvlucht maar op 500 m afstand gelegen van de Sint-Remacluskerk.

In Marche woonden toen maar een 7500 mensen. Maar de Jezuiten maakten een lastige periode door. In 1764 verbood de Franse koning Lodewijk XV de orde in zijn land en in 1773 hief zelfs Paus Clemens XIV de orde gedeeltelijk op met als gevolg dat de Jezuiten Marche verlieten. Dus een leeg klooster, een niet gebruikte school en Marche dat feitelijk hun kerk niet nodig had. De school werd in 1777 terug geopend als College Thérésien en zou er tot 1795 blijven. Intussen had de stad in 1871 de gebouwen overgenomen maar had ze feitelijk niet echt nodig, zeker de kerk niet. De gebouwen werden dan verder gebruikt als paardenstallen, gevangenis, gemeentelijke lagere school, voor de brandweer en als feestzaal. De gebouwen en de kerk waren in tussentijd historisch erfgoed geworden.

En nu komt de kat op de koord.

In 1989, inderdaad reeds 31 jaar geleden koopt een projectontwikkelaar gans het complex!!! Het college wordt geleidelijk aan omgevormd tot Quartier Latin, een hotel complex met 56 kamers, zalen voor seminaries en congressen en een Wellness-centrum. In de kerk werd een twee verdiepingen tellend restaurant ingericht, twee verdiepingen met elk zeven kamers en in de nok een feestzaal. Dus in het totaal telt het hotel nu 70 kamers. Alles is heel stijlvol ingericht en binnen is nog heel weinig van de kerk te bespeuren. Maar aan de buitenkant is de bouwkundige en de omgevingswaarde van de kerk en het college volledig bewaard, de gevels van het college zijn mooi opgefrist en ook de kerk is fraai bewaard, men kan aan de buitenkant hoegenaamd niet zien dat ze binnenin een volledige metamorfose heeft ondergaan.

Een prachtig voorbeeld van herbestemming, zowel voor de school als voor de kerk. Dit is maar één voorbeeld, intussen zijn heel wat kerken hotel geworden zoals bv. ook Martin's Patershof, een verbouwde 13^{de} eeuwse kerk in de Karmelietenstraat in Mechelen.

Ook in Nederland en Duitsland kregen heel wat kerken een nieuw leven als hotel.

Eind zeventiger, begin jaren tachtig hadden ook in onze omgeving de scholen het niet gemakkelijk. Voor de kleuter- en de lagere scholen was er toen een dip in de kinderaantallen, ook in onze parochie. Engelengarde sloot en een fusie tussen Sint-Anna- en Sint-Rochusinstituut was niet te vermijden. Ook het onderhoud zorgde voor een groot financieel probleem.

Onze parochie draaide praktisch alleen op voor de kosten aan het Sint-Rochusinstituut. Pastoor Luc Van de Wouwer heeft toen hemel en aarde bewogen omdat de buurtparochies, die wel mee de vruchten plukten, ook mee de lasten zouden dragen. Hij is er ook voor naar het bisdom getrokken, maar overal zonder resultaat. Ten einde raad heeft hij zelfs op een bepaald moment de school ook te koop aangeboden. Maar de middelbare scholen in de stad hadden het toen ook moeilijk wegens een kleinere instroom. Het massale verplaatsen van leerlingen van buiten de stad naar deze scholen verminderde. Hiervoor waren er twee redenen, het bouwen van scholen buiten de stad en het feit dat de scholen in de stad voor een deel hun aantrekkingskracht verloren. Heel wat scholen kregen het dan ook zeer moeilijk en sommigen, vooral technische scholen, overleefden het zelfs niet. De kentering is er gekomen door de komst van de migranten. Nu is er zelfs op sommige plaatsen een tekort aan klasruimte en moeten noodcontainers het probleem mee oplossen.

En wat de kerken betreft. Er wordt nu gewerkt aan een kerkenplan, ook in Antwerpen ons wel bekend. Er zullen nog veel initiatieven zoals in Marche en Famenne, en vele anderen.. nodig zijn.

Ward Wené.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

HEILIGE PIUS X

SAMENKOMST OUDERS EERSTE COMMUNIE ...

Op maandag 31 augustus kwamen de ouders samen om verder af te spreken voor de Eerste Communie.

Het werd een deugddoende samenkomst en iedereen is gelukkig dat de viering van de Eerste Communie kan doorgaan op zaterdag 26 september om 11.00 uur in de kerk van Sint-Rochus.

We kijken er reeds mee naar uit en we zijn blij dat we mekaar nog regelmatig zullen zien bij de voorbereidende vieringen.

WALTER ZORGDE REEDS VOOR EEN VERSLAG VAN DE SAMENKOMST MET DE OUDERS EN DE AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE EERSTE COMMUNIE, WAARVOOR HEEL VEEL DANK !!!

Beste ouders en communicantjes,

Bedankt voor jullie aanwezigheid op de oudervergadering deze avond.

Van de Veiligheidsraad en van het Bisdom hebben we groen licht gekregen om eindelijk de 1^{ste} communieviering 2020 te laten doorgaan.

Het blijft onder voorbehoud, want als er een nieuwe uitbraak zou komen, dan kan alles terug veranderen. Daar kunnen we zelf niets aan doen, maar we blijven optimistisch!

Het zal wel anders zijn dan anders want er zijn heel wat regeltjes te volgen:

- Families moeten bijeenzitten volgens hun "bubbel" en afstand bewaren
- van de andere families.
- Mondmaskers dragen tijdens heel de viering (voor de +12-jarigen).
- Handen ontsmetten bij binnenkomen.
- Er mag helaas niet gezongen worden. Maar we zorgen wel voor 1 "cantor", die in onze plaats zal zingen, want dat is het enige dat mag.
- De richtlijnen volgen voor de uitreiking van de Communie.

Ook voor de feesten thuis zijn er richtlijnen, maar dat weten jullie waarschijnlijk al.

De premier heeft aangekondigd dat ze nog aan het begrip "bubbel" gingen sleutelen, maar of dat nog zal gebeuren in September is een grote vraag.

En dan nu onze plannen voor het concrete verloop.

EERSTE COMMUNIE 2020 Parochies Deurne Zuid

1. De viering van de Eerste Communie gaat door in de kerk van **Sint-Rochus**, op **zaterdag 26 september te 11.00 uur**.

Omwille van de bubbels gaan we de viering inderdaad houden in de Kerk van Sint-Rochus, omdat daar meer plaats is.

We houden rekening met de bubbel-grootte en voorzien 10 plaatsen per gezin.

2. **Parking:** Voor de viering kan je extra parkeerplaats gebruiken door rechts van de kerk te rijden en na de pastorietuin rechtsaf te draaien.

3. Viering zelf:

- De kinderen zitten bij hun familie en komen enkel naar het altaar voor de communie zelf.
- Er is geen offerandeprocessie.
- Omwille van heen- en weer geloop en het ontsmetten van de microfoon, gaan we niet proberen om alle kinderen iets te laten voorlezen. Als er kinderen zijn die goed kunnen lezen en het graag doen, dan krijgen die een langere tekst. Kandidaten kunnen zich opgeven tijdens een van de voorbereidingszondagen.
Hetzelfde voor een kandidaat-ouder-voorlezer.

4. **Voorbereidende zondagen:** Om mekaar terug te leren kennen en er een beetje in te komen organiseren we een aantal vieringen op 3 opeenvolgende zondagen, telkens in de kerk van Sint-Rochus om 09:30 uur (ja, dat is vroeg):

- **Zondag 6 september**
- **Zondag 13 september**
- **Zondag 20 september**

5. **Repetities:** Ook in de kerk van Sint-Rochus, van 17:30 tot 18:15 uur op

- **Dinsdag 22 september**
 - **Donderdag 24 september**
6. **Groepsfoto:** Tijdens de eerste repetitie (dinsdag dus) proberen we een groepsfoto te maken voor op het misboekje. De communiciekleding zien we pas op zaterdag, maar een beetje leuk gekleed is meegenomen voor de foto.
 7. We **versieren** de kerk, samen met de ouders, op **vrijdag 25 september 19.30u.** (Niet vroeger want er is nog avondmis)
 - De parochie zorgt voor vlaggetjes.
 - Er zijn ook bloemen uit de tuin van de pastorie.
 - Voor andere bloemen, ballonnen en dgl. moeten de ouders onderling afspreken (en de kosten verdelen, als die er zijn).
 - Voor de afspraken voegen we nog eens de adressenlijst bij.
 - Ook na de 3 voorbereidingszondagen kan er nog afgesproken worden.
 8. **Fotograaf:** Ook omwille van het niet toegelaten heen- en weer geloop, zoeken we een fotograaf die alles kan vastleggen en nadien de foto's kan verdelen. De mama van Sayri vraagt informatie op over de kostprijs.

Voor alle verdere vragen staan we ter beschikking tijdens de voorbereidingszondagen.

Groetjes en tot binnenkort!

SINT-JOZEF

AFSCHEID ...

Woensdag 2 september kwamen familieleden en vrienden van mevrouw Gabriella Quaeys haegens samen in onze kerk om afscheid van haar te nemen. Zij woonde vroeger in de Lodewijk Van Berckenlaan. Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan.

LIEFDEVOL AANDENKEN ...

Liefdevol aandenken aan mevrouw Nora Fierens weduwe van de heer Paul Meulemans ° Antwerpen 27 augustus 1922 † Deurne 6 augustus 2020 Moeder, dank je wel voor al die mooie jaren dat we samen gelukkig waren. Voor uw geduld, bezorgdheid en begrip. Voor de liefde die jij, in alle oprechtheid en eenvoud schonk aan uw echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. In gedachten ben je steeds bij ons. Wij hielden toch zo van je.

Zoals reeds eerder meegedeeld namen we op 13 augustus afscheid van mevrouw Nora Fierens. Zij werd 98 jaar en woonde in de residentie Ravelsberg, gelegen aan de Drakenhoflaan.

Voorgangster zuster Jeanne Keysers zorgde voor een heel fijne viering. We delen in de rouw die de familie treft en bieden hen namens onze parochie onze christelijke deelneming aan.

Bijgaande tekst van Phil Bosmans willen we u niet onthouden:

De laatste dagen van mijn leven...

De laatste dag van mijn leven
als de zon voorgoed is ondergegaan
en ik moet binnentreden

In de nacht van de dood wil ik zeggen
Al kan ik niet spreken

Alles is goed
Alles is in orde nu
Ik ben niet dood
Ik ben gewoon naar de andere oever.
Het leven verandert.
Het wordt ruimer, voller, inniger,
Geen begrenzingsen en geen beperkingen meer,
Geen duisternis en geen droefheid meer.
Er is alleen die eeuwige levensstroom
waarin ik zacht en zalig onderga.

Alles wordt "licht"

Alles wordt "liefde"

De aarde kan me geen pijn meer doen.

In god zijn alle wensen vervuld

Ik kan alleen maar dankbaar zijn

Mijn geluk is volkomen

Ik leef

Ik ben in vrede

want ik ben geborgen

in de armen van een oneindig lieve God.

SINT-ROCHUS

DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE KRING ...

Meerbergen Aline Liesbeth Stefan, geboren te Wilrijk op 15 november 2019, dochtertje van Guillaume en Annick Verschraeven, Kalverveld 16 te Borgerhout. Een dikke Proficiat voor ouders, zus en familie en een héél fijne toekomst voor Aline.

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Godelieve Goossens, weduwe van André Detrez, geboren te Wilrijk op 27 november 1926 en overleden te Antwerpen, Woonzorgcentrum Hof ter Schelde, op 27 augustus. We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

OOK BIJ KWB ZOEKT MEN NAAR MOGELIJKHEDEN OM ELKAAR EENS TE ONTMOETEN ...

Activiteiten: Welles ? Nietes ?

Kan je nog volgen ? Regels die om de haverklap veranderen, gemengd met daardoor regelmatig veranderende richtlijnen van KWB nationaal over wat mag en niet mag. Probeer maar eens iets op het programma te zetten zo...

Welles !

Sinds de heropening van de horeca en dus ook van Familia, kunnen we elkaar wel zien op donderdag. Wat begon als een eenmalige 'kletsjesavond' groeide uit tot een wekelijks evenement, ondertussen een activiteit waar velen elke week naar uitkijken, en wat ook behoorlijk wat KWB'ers samenbrengt. Wat een goede gewoonte is geworden, blijven we doen tot er weer betere tijden aanbreken... Dus: elke Donderdag Troef !!!

De startdag: nog een vraagteken. Nog een tip: hou zeker onze KWB-site in 't oog om de mogelijke evoluties te volgen...

Nietes !

Het plan om tijdens de grote vakantie af en toe eens iets op poten te zetten, lukte helaas niet. Als we iets probeerden te plannen, waren de regels al veranderd voor we eraan konden beginnen...

*

We kunnen je tevens medelen dat het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker dit jaar niet kan doorgaan. Er worden wel online-verkopen georganiseerd, maar dat zien wij na enig beraad écht niet zitten. Wat niet wegneemt dat we het goede doel toch nog kunnen steunen. Naar verluidt zouden er wel plantjes voor Kom op tegen Kanker worden verkocht in AVEVE-winkels, dus voor wie er eentje wil: daarheen dan maar !

*

Eveneens na rijp beraad is de knoop doorgehakt voor de geplande 'Herfstfeesten light'. Die zullen ook niet doorgaan. De 'Quiz voor Alleman' is wel zo goed als klaar, maar je kan er vergif op innemen dat zo iets begin oktober nog niet zal mogen, en dan reclame voeren is zinloos. Toch? Hetzelfde voor het restaurant.

*

De mosselavond: tenzij er plots een wonder gebeurt, zullen die plannen ook voor een andere keer zijn.

BLIJF JE MEE VOLHOUDEN ?

Ik denk dat we allemaal blij zijn dat we , na die moeilijke periode van lockdown, toch weer heel regelmatig samen mogen vieren in onze kerk. Elke dag zien we dat mensen volhouden en elk weekend mogen we toch weer met een grote groep vrienden samen bidden en vieren. De zangers mogen de viering nog niet opluisteren, maar ik ben toch blij dat zij ook talrijk aanwezig zijn. Het is zeker ook belangrijk dat we mekaar ontmoeten en steunen. Blijf ook heel voorzichtig en laten we mekaar gezond houden !!!

DE SCHOLEN TERUG GESTART ...

Voor de kleuters, de lagere school en het middelbaar zijn op 1 september de lessen opnieuw gestart. We wensen de jonge mensen héél veel moed en doorzettingsvermogen. Ik hoor dat de meerderheid ook blij is vooral omdat ze elkaar weer mogen ontmoeten. Het allerbeste voor jullie !!!

PAROCHIERAAD ...

De geplande Parochieraad op woensdag 16 september kan nog niet doorgaan. We kijken uit naar de tijd dat we gewoon terug kunnen vergaderen. Het zal nog niet voor morgen zijn, maar wie weet ?