

PAROCHIES DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT , H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS. HEILIGE PIUS X

Zaterdag 22 augustus. Maria Koningin.

11.15 u. Plechtige hoogmis.

Zondag 23 augustus Eenentwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige hoogmis. Jgt. Ghislaine Mertens; Zlm. Rita Verreijt, Zlm. Josephine Van Looveren.

Zaterdag 29 augustus. Marteldood van de H. Johannes de Doper.

17.00 u. Avondviering.

Zondag 30 augustus. Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.

11.15 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Josephine Van Looveren; Zlm. Rita Verreijt.

SINT JOZEF

Zondag 23 augustus 11u45 Eucharistieviering met voorganger Pol Hendrix

Alle vieringen zullen plaats vinden in de grote kerk.

Ingang langs de rechterzijde.

Uitgang langs het Mariabeeld van Antoon Luyckx (kaarsjes) en oude doopvont.
Ontsmettingsproducten zullen beschikbaar zijn.

Mondmasker is verplicht.

Jan Lenaerts, koster.

SINT ROCHUS

Zaterdag 22 augustus. H. Maria Koningin.

08.00 u. Ochtendviering

18.00 u. Avondviering.

Zondag 23 augustus Eenentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Hendrik Verbeeck; Zlm. Alice Dams;
Zlm. Juliette Bruyninckx, Zlm. Stan Vranken en Zlm. Mieke Knoren.

Maandag 24 augustus. H. Bartholomeüs, apostel.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 25 augustus. H. Lodewijk en H. Jozef Calasanz, pr.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u Avondviering

Woensdag 26 augustus.

8.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Donderdag 27 augustus. H. Monica.

8.00 u. Ochtendviering

Vrijdag 28 augustus. H. Augustinus.

08.00 u. Ochtendviering

19.00 u. Avondviering

Zaterdag 29 augustus. Marteldood van de H. Johannes de Doper.

08.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Kinder- en gezinsviering. Zlm. Eugeen Mampaey en

Zlm. De Heer en Mevrouw Wouters-Sartini.

Zondag 30 augustus. Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering

09.30 u. Hoogmis Zlm. Gaby Schepkens en haar Familie;

Zlm. Juliette Bruyninckx; Zlm. Stan Vranken en Zlm. Mieke Knoren.

Geeft augustus zonneshijn, zeker krijgen we dan gouden wijn!

In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn!

We zijn augustus zonnig begonnen, misschien wel een beetje te. Het is nu puffen en zweten.

Dat valt niet mee nu corona weer terug haar kopje heeft opgestoken. We dachten veel te vlug dat alles weer mocht en kon. De ontlading na al die weken met strenge maatregelen was ineens te groot. En nu zitten we terug met de gebakken peren. We dragen met zijn allen mondkapjes, moeten om half twaalf thuis zijn en moeten terug alleen naar de winkel. Er is toch ook nog een goede kant aan de hittegolf, de maatregelen worden toch een beetje versoepeld. Hopelijk gaat men er verstandig mee om.

Gelukkig mogen de diensten in de kerken blijven doorgaan zoals we nu bezig zijn.

Een Oostenrijkse sociologe kwam tot de vaststelling dat gelovigen dikwijls de coronacrisis positiever beleefden. Zij zijn ook hoopvoller voor de toekomst. Natuurlijk zal men nooit kunnen bewijzen dat bidden helpt tegen corona, maar biddende mensen beleefden de coronacrisis soms optimistischer en beter. Gelovigen zouden ook meer vertrouwen hebben in de overheid en de openbare instellingen. Maar mensen voelden zich vaak eenzaam en geïsoleerd in quarantaine.

Hier tegenover staat dat het aantal mensen die religie niet belangrijk vinden tussen 1986 en 2020 bijna verdubbeld is tot meer dan twee derde van de bevolking. Hopelijk krijgen we corona terug onder controle voor er een nieuwe massale besmetting zou komen, want weet, dat 3 op 4 zorgkundigen daar grote vrees voor hebben.

Als je dit leest is het weekend van 15 augustus juist gepasseerd. Sinds jaar en dag is dit een feestweekend voor Antwerpen, al kon het nu natuurlijk niet zo uitbundig gevierd worden.

Ons Lieve Vrouw Hemelvaart, ook moederkesdag voor de regio Antwerpen. De opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" werd herdacht en gevierd. Het gebeurde ook allemaal wat soberder dan anders, zonder koor en zang was toch een beetje vreemd.

In de Oud-Katholieke en de Orthodoxe kerk wordt dit feest, Ontslapen van de Heilige Maria, Moeder Gods, of Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd.

Er zijn verschillende verhalen in omloop uit de kerkelijke traditie. Maria zou tussen 36 en 50 na Christus overleden zijn. Volgens een bepaalde traditie zouden alle apostelen daarbij aanwezig zijn geweest behalve Thomas. Toen hij kwam was Maria reeds begraven. Thomas bezocht dan alleen haar graf, toen zag hij de ten hemelopneming van Maria. Hij kreeg Maria's gordel. De apostelen geloofden Thomas verhaal niet tot hij hen de gordel toonde bij het lege graf. Een andere overlevering is deze van Jacobus de Voragine, ook hierbij waren alle apostelen getuigen van Maria's dood behalve Thomas maar zij waren ook allen getuigen van haar ten hemel opneming. Als Thomas later aansluit gelooft hij de apostelen niet. Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waardoor Thomas toch geloofd.

Maria-Ten-hemelopneming werd in 582 door keizer Mauricius officieel ingevoerd in het Byzantium. In het nieuwe testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen. De dood van Maria is als theologische vraagstelling al actueel sinds 6^{de} eeuw.

Op 15 augustus vierden we het patroonsfeest van de Antwerpse kathedraal, de stad en het bisdom Antwerpen. Traditioneel was er vroeger altijd het ronddragen van het Mariabeeld rond de kathedraal. En dan is natuurlijk ook het beroemde altaarstuk van Peter Paul Rubens in de kathedraal van de Maria-Ten-hemelopneming.

Maar ook de stad vierde altijd uitbundig.

Zeer gekend was de Rubensmarkt, die reeds dateert vanuit de middeleeuwen.

Ze werd georganiseerd in de binnenstad met kramen in middeleeuwse stijl.

Ook de standhouders kleedden zich in middeleeuwse klederdracht.

En dan zijn er ook nog de schuttersgilden.

Schutsgilden waren eedgenootschappen van een beperkt aantal poorters die de stad mee tegen onheil beschermden. Zij waren de enige burgers die in het openbaar wapens mochten dragen. Zij beschermden de gemeenschap – beschutten. Zij zorgden ook voor een rijk kunstpatrimonium. Op sociaal gebied waren zij een beetje de voorloper van het OCMW.

In de 13^{de}, 14^{de} eeuw kregen ze hun privilegiën. Antwerpen kende 6 gewapende gilden.

Vanaf de 16^{de} eeuw verminderde hun militaire taak. Ze werden omgevormd tot broederschappen van "Plezansiën". Het schieten met de kruisboog, handboog en karabijn gebeurden dan alleen nog als vermaak. In 1791 tijdens de Franse Revolutie

werden ze afgeschaft. In 1955 werd in Antwerpen het gildeleven nieuw leven in geblazen.

De aloude schuttersgilde "Den Crans" trachtte de tradities in stand te houden.

Laat ons nog eens naar de weerspreuken kijken.

Is het warm weer, brengt augustus de eerste peer.

Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.

Wat augustus niet kookt, laat september ongebraden.

Geeft augustus zon, veel wijn in de ton.

Nooit kan september goedmaken wat augustus niet wilde afmaken.

In augustus de spin laat ter been,
het zal gaan regenen, ik wed tien tegen één.

Menigeen heeft het al ondervonden,
wervelwinden zijn aan augustus verbonden.

Oogst geschoren, winter geboren.

In de eerste week van augustus heet, zorg voor een warm winterkleed.

Begin augustus regenvlagen, regen in de laatste dagen.

Als augustus zonder regen henen gaat, de koe mager voor de kribbe staat.

Geeft augustus veel noordenwind, dan blijft 't weer lang goed gezind.

Vroeger werden de spreuken dikwijls op een stenen tegel aangebracht.

Augustus wordt ook de oogstmaand genoemd. In de moestuin oogst men rabarber, spinazie, rammenas, veldsla en radijsjes, sla, andijvie en wortelen. Er is ook het doorlopend oogsten van plukrijpe groenten als tomaten, pepers, aubergine, prinsesbonen, snijbonen en erwtjes.

Als Sint-Rochus lelijk kijkt, de maai niet uit onze groenten wijkt.

Het feest van Sint-Rochus wordt gevierd op 16 augustus.

De sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en vanaf 21 augustus, Maagd.

De zon staat tot 10 augustus in sterrenbeeld Kreeft.

Oogstmaand, vaak een bron van zegen, stemt allen tot dankbaarheid.

Ward Wené, puffend aan de computer!

8 augustus 2020.

HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT

José bezorgde me deze mooie tekst, waarvoor heel veel Dank !!!

SPIJT

Spijt is een wachter

die je onverwachts komt opzoeken
voor ondervraging
en lastige vragen stelt

Het is een lied
dat je graag zong met vrienden
die niet meer langskomen
en waarvan je de tekst niet meer kent

Een kunstwerk dat je hebt laten liggen
omdat je met andere dingen bezig was
die minder belangrijk waren
zoals vertier op een slecht moment

Spijt is steeds onvolmaakt
is terug beginnen werken
tot het kunstwerk af is
tot je het lied opnieuw kan zingen met vreugde
tot je de juiste antwoorden gegeven hebt

Je moet alleen hopen
dat het niet te laat is
dat je de kans krijgt heel te zijn
zoals van vóór het spijtgevoel

De maand augustus is nu
als een vlucht zomervlinders
die opgesloten zitten in een kooi
prachtig om naar te kijken
maar zonder vlam en dartel gefladder

En je wandelt alleen
in je goedverzorgde bloementuin
die gesloten is voor het publiek
wachtend op de sleutels van september

José Deferm.

HEILIGE PIUS X

WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN

Josephine Van Looveren, weduwe van Jos Van Gestel,
geboren te Deurne op 17 februari 1924 en overleden te
Wommelgem, WZC Hof ten Dorpe, op 3 augustus 2020,
Koude Beekstraat 3.

We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.

WARM EN DROOG ...

We hebben dit jaar zeker een héél bijzonder jaar.
De temperaturen waren, sinds de metingen, nooit zo hoog
en de tuin smakt naar een druppeltje regen.
Misschien een geluk dat het voor veel mensen vakantie is
en dat we het een beetje rustiger aan kunnen doen.
In onze kerk hebben we, qua temperatuur nog geluk gehad.
Daar was het vorig weekend nog goed te doen.
Blijf je héél goed verzorgen !!!

INT-ROCHUS.

ZACHTE HANDEN ...

Het waren zachte handen
die deden wat moest gedaan
de angst om zoveel
deden trillen
het was het zachte trillen
van toch maar doen

De handen probeerden te troosten
waar niet was te troosten
ze voelden de angst
ze voelden de onmacht
ze voelden de dood

Zachte handen met plastic omweven
en een gezicht met een eendebek
een andere planeet
een andere tijd

En toch
dit zachte stille
dit onmachtig handelen
mocht even helen
wat niet te helen is

Bert

WE BLIJVEN VOLHOUDEN ...

Ook al is het vakantie en ook al is het héél warm
toch blijven jullie volhouden om mee te komen vieren.
In de kerk zelf is het gelukkig nog wel een beetje fris.

We kunnen op het ogenblik wel niet zingen
maar het kan toch deugd doen om samen te bidden.
Wanneer je dit leest zal de ergste hitte wel achter de rug zijn.
Draag mee zorg voor jezelf en voor elkaar !!!

JEZELF AARDEN ...

Een kring van liefde
Wij mensen zijn relationele wezens, ervoor gemaakt
om ons tijdens het leven met elkaar te verbinden.
We zijn niet voorbestemd om alleen te leven,
afgezonderd en gescheiden van anderen.
Menselijke verbinding geeft ons een gevoel van veiligheid en zekerheid.
En door de kracht van visualisatie kunnen we onze relaties
elk moment aanhalen en onszelf omringen
met hen die belangrijk voor ons zijn – of waren.
*Zoek een comfortabele zithouding en doe je ogen dicht.
Adem diep in vanuit je buik.
Beeld je in dat je in een mooie open ruimte bent,
zoals een bloemenweide of een groot vertrek.
Het moet vriendelijk, liefdevol en sereen aanvelen.*

...

*Op deze prettige plek ga je je omringen
met mensen en wezens van wie je houdt.*

...

*Al de weldoeners in je leven omringen je
en je voelt de warmte die jouw kant op komt
en de warmte die jij vanuit je binnenste naar hen uitstraalt.*

...

*Doe dan je ogen open en ga verder met je dag
terwijl je deze liefde in je hart draagt.*

VOOR DE PAROCHIEBLADEN VAN DEURNE-ZUID ...

Wens je zelf eens een artikel te schrijven voor het parochieblad.
Aarzel niet en stuur het naar

Fons Houtmeyers

alfons.houtmeyers@gmail.com

Heel veel Dank bij voorbaat !!!